

PIETER DOURLEIN

Ridder MWO , drager Bronzen Kruis.

GEBOREN 2-2-1918 TE VEERE

OVERLEDEN 31-5-1976 PLOCKTON (LOCHALSH) SCHOTLAND

Piet Dourlein was bij het uitbreken van de 2^e wereldoorlog als Matroos 1^e klas aan boord van Hr Ms Torpedobootjager van Galen toen die ter zinken werd gebracht in de haven van Rotterdam.

Na zijn demobilisatie besloot hij zich bij de Rivierpolitie aan te melden , om zodoende wat makkelijker een boot te vinden om naar Engeland te kunnen vluchten. Helaas lukt dit niet , maar hij werd aangenomen de bij de Marechaussee.

In mei 1941 waagde hij samen met voormalig Wachtmeester Buitenhuis uit Rotterdam met een 2-persoons kano met buitenboord motor de eerste oversteek naar Engeland. Helaas lukte deze poging vanuit Den Briel niet, de kano sloeg om op een zandbank. Op het strand van Voorne-Putten werden zij aangehouden door een Duitse patrouille, maar omdat Piet Dourlein zijn Marechaussee uniform nog aanhad, konden zij toch nog weg komen.

Helaas had Buitenhuis zijn militaire zakboekje verloren op het strand, nadat de Duitsers deze gevonden hadden , is hij helaas opgepakt .

Omdat de Duitsers Piet Dourlein nu ook zochten, was er haast geboden om de ontsnappen.

Piet Dourlein had al van een oud-collega Zabel gehoord , dat er een grote marine sloep in IJmuiden lag. In de nacht van 17 op 18 juni is hij samen met K.de Korver uit IJsselmonde en J.A. den Ouden uit Vlaardingen vanuit de haven van IJmuiden naar Engeland gevaren , het eerste deel roeiend en helaas ook het 2^e deel ook roeiend., omdat zij een aantal Nederlandse vissersboten moesten ontwijken aanzienlijk meer kilometers moesten varen en de brandstof voor de motor vroegtijdig op was. Het reisdoel was Great Yarmouth, maar door

sterke stroming en het moeten roeien , dreven zij af naar het zuiden.

Twee dagen later worden zij opgemerkt door een Engelse mijnenveger en in Sheerness aan land gebracht, 80 Mijl zuidelijker dan verwacht.

Piet Dourlein werd hiermee onderscheiden met de Brozen Kruis.

Snel heeft Piet Dourlein zich weer gemeld bij de Kon Marine en werd als Korporaal-Konstabel op de Hr Ms Isaac Sweers geplaatst.

In september 1942 heeft hij zich na terugkomst van verschillende vijandelijke acties in de Middellandse Zee vrijwillig opgeven om als Geheim Agent in Nederland te worden ingezet.

Na 16 maanden intensieve training is hij in de nacht van 9 op 10 maart 1943 per parachute gedropt nabij Ermelo.

Direct na zijn landing werd hij gearresteerd door de Duitsers, die met hun England-Spiel diverse zenders van het verzet in hun bezit hadden.

Piet Dourlein werd gevangen gezet in de Gestapo gevangenis in Haaren NB.

Samen met Ben Ubbink is hij in de nacht van 29 op 30 augustus 1943 ontsnapt en via België, Frankrijk , Zwitserland , weer Frankrijk , Spanje en Gibraltar na een tocht van 5 maanden op 1 februari 1944 weer in Engeland aangekomen.

Omdat de Duitsers met hun England Spiel nog steeds de geallieerde zenders in bezit hadden en direct na hun ontsnapping doorgegeven hadden dat Dourlein en Ubbink voor de Duitsers zouden werken, werden zij door de Engelse Geheime Dienst snel gevangen gezet in Brixton.

Dit terwijl zij ontsnapt waren om o.a. de Engelsen te waarschuwen dat de zenders door de Duitsers gerund werden.

Kort na D-Day werden zij na 4 maanden gevangenschap weer vrijgelaten en van alle verdenkingen gezuiverd.

Piet Dourlein trad toen als Korporaal-Vliegtuigschutter in dienst van Squadron 320 van de Marine Luchtvaart Dienst en heeft van eind 1944 tot medio 1945 deel genomen aan een groot aantal operaties tegen doelen boven vijandelijk

gebied.

Na de oorlog is hij op 30 april 1946 in Engeland getrouwd met Connie Gustard en via Sheringham UK en Rotterdam verhuisd naar Katwijk aan Zee.

Waar hij tot zijn overlijden in 1976 heeft gewoond, zij kregen 3 kinderen , waarvan er nu 2 in Katwijk wonen. Connie Dourlein bleef tot haar overlijden in 1996 in Katwijk wonen.

Piet Dourlein heeft in 1950 de Militaire Willems Orde 4^e Klasse ontvangen voor zijn oorlogservaringen en is in 1968 als Luitenant ter Zee 2 Klasse OC eervol ontslagen uit de Koninklijk Marine.

Het verhaal van Pieter Dourlein is in april 2019 uitgebracht in het boek

SPRONG NAAR HET DUISTER door John Brosens ISBN 9789401915625