

fs 5129/47 367

**ZEER GEHEIM**



Verhoor van: GOUDENBURG, Marcuis; geboren te Utrecht, 14 Februari 1909; van beroep handelaar; laatstelijk gewoond hebbende te Amsterdam, Trompenburgstraat No.105a; die Nederland heeft verlaten op 22 Maart 1943, in Engeland is gearriveerd op 5 November 1943 en zich alhier heeft gemeld op 2 December 1943, komende van de R.V.P.S.

Vader : Joseph; oud 75 jaar, Holendrechtstraat 46, Amsterdam-Z.

Moeder : Marianne; van der Goen, overleden in ± 1933.

Broers : Abraham; oud 48 jaar, gehuwd met Sara Slier, beiden gedeporteerd met 2 kinderen.  
Salomon; oud 46 jaar, gehuwd met Alida Gosschalk, gedeporteerd.  
Meyer; oud 44 jaar, ondergedoken.  
David; oud ± 40 jaar, gehuwd met Keetje Grootkerk.  
Koenraad; oud 38 jaar, thans in Portugal.

Ongehuwd

Godsdienst : Israëlitisch (Orthodox).

Politiek : Geen. Stemde A.R.

Niet in militairen dienst geweest.

Zijn verhoor is een aanvulling op bijlage dezes.

"Een kennis van mij, genaamd Salomon Hilversum, gaf mij het adres van het Rotterdamsche café "Haantje" in de Jacob Catsstraat, waar de Rotterdamsche onderwereld verzamelde.

De broer van den eigenaar, genaamd Timus de Boer, bracht mij bij een zekeren "Miel", een zwarte markthandelaar. Miel bracht mij in kennis met Theo HEUMER. Laatstgenoemde ronselde menschen om voor de Duitschers in Frankrijk te gaan werken. Op 21 Maart heb ik Nederland verlaten met een gezelschap van ± 20 man.

In de zgn. Jodenhoek te Amsterdam kocht ik wel eens valsche persoonsbewijzen voor vrienden, die ondergedoken waren e.d. De prijs voor een persoonsbewijs op de zwarte markt bedraagt fl.75.-.

Een zekere SMIT, assistent van één van de professoren van de Vrije Universiteit te Amsterdam liet deze persoonsbewijzen vervalschen. Professor KOOPS(?) en Dr. van DALEN brachten vaak menschen onder in de Universiteit. Ik heb er zelf ook een paar dagen gelogeed toen ik ondergedoken was. Eind 1942 is een razzia gehouden in de Universiteit en zijn er ongeveer 50 studenten gearresteerd en naar Vught vervoerd.

De burgemeester van Zwolle, genaamd A. van WALSUM, was uitstekend. J.A. BROUERS, een grossier, wonende Keizersgracht 302, te Amsterdam, is N.S.B.'er. Zijn zoon is naar het Oostfront gegaan."

Waarschijnlijk door de gebeurtenissen in Nederland is Goudenburg geestelijk uit zijn evenwicht gelagen. Te oordeelen naar foto's is hij de laatste maanden sterk verouderd. Ik twijfel niet aan zijn politieke betrouwbaarheid.

London, den 3den December 1943.

*A. Tijen*  
RES. I. C. H. T.